

# Den milde kyst

Skrevet af Hou 9370 Hals i 2025

1. Nu fletter vi kranse af blomster og græs  
og griner på gyngen til stemmen blir' hæs.  
Og vennerne venter på molen på mig,  
vi kender hinanden og alle sir' hej.

*Vi spiser en vaffel, vi hygger med bål.*

*Vi cykler til hallen og skyder på mål.*

*De kærlige rammer gi'r eventyrlyst! - uh uh*

*II: i Hou her på Danmarks - milde kyst :II*

2. Og vinden fra havet bær' roser og tang.  
Hør' bølgerne bruser, med latter og sang.  
I magiske møder hvor venskaber sker,  
fantastiske dage forvandler enhver.

*I havnebassinet der bruger vi kræfter  
med sup boards og kano og grillere herefter.  
De levende nætter fejres månebelyst. - uh uh*

*II: i Hou her på Danmarks - milde kyst :II*

3. En rolig taknem'lighed sniger sig ind.  
Den varmer i smilet og fylder hvert sind.  
Og vinden den synger i haver og flag  
om fælles værdier en efterårsdag.

*På havnen, der trækker vi både på land.  
Mens bladenes farver sætter skoven i brand  
Frivillige hænder de gir' virkelyst! - uh uh*

*II: i Hou her på Danmarks - milde kyst :II*

4. Nu finder vi tæpper, og tænder et lys.  
Vi "vender på molen" i kølige gys.  
De travle seniorer de hygger med sang,  
og udflugt og yoga får smilet i gang.

*For aldrig har stjernerne skinnet så klart!  
I mælkevejs-lyset bli'r liv dyrebart.  
Forundret, forbundet og ydmyg og tyst. - uh uh*

*II: i Hou her på Danmarks - milde kyst :II*

5. Vi samles i byen, vi sætter et spor.  
Ideerne blomstrer, og venskaber gror.  
I forårrets glæde, i vinterens fred  
slår hjerter i takt for vort dejlige sted.

*En by, der bevæges af drivkraft og mod  
der hylder historien som er vores blod.  
I visdommens kræfter findes læ-relyst! - uh uh*

*- i Hou her på Danmarks - milde kyst*

*Med favnende hjerter og mildhed i sind.*

*Så åbner vi døren og byder dig ind.*

*Du' velkommen her - lige når du har lyst! - uh uh*

*II: i Hou her på Danmarks - milde kyst :II*